

Det finns hopp!

Ser jag nya livet!?

Ser jag risiga, vissna, torra grenar, kvistar, buskar? eller ser jag knopparna! Jag väljer hur jag ser saker. Vad jag fokuserar på. Gud är alltid livsorienterad – gör allt för att livet ska växa till. Dog för oss för att vi skulle ha liv. Ansar och rensar i våra liv av en orsak – att livet ska få växtkraft; få utrymme. Han vill ge växtkraft till det nya livet. Han ser att det finns spirande, nytt liv, han ser alla knoppar. Han ser vad som behöver göras för att de ska få slå ut i full kraft! Han ser och vet vad som ska tas bort och vad som ska vara kvar! För att det nya livet, för att det som har liv och växer, inte ska kvävas. Gud vet vad Han gör hela tiden och varför. Han vill att vi(!) ser det; att vi är livsorienterade

Livet som växer och frodas i Skapelsen. Nyskapelse av varje dag
I skapelsen!
Du! – hans skapelse.
Församlingen! – hans skapelse

Vad är jag beredd göra för att det nya livet ska få utrymme

Jes.43:19 – "Se jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?"

"Vi prisar Dig för livet som oupphörligt förnyas!"

Det är Gud Skaparen själv som gör det; Han förnyar oupphörligt livet!
Livet i församlingen. Livet i dig. Livet i din situation/omgivning.

Gud ser dig! Du är sedd av Gud!

Hur man reagerar på och uppfattar det här påståendet beror på hur man ser på Gud och upplever att han är. Säkert har uttrycket "Gud ser dig" många ggr använts för att skrämman människor till att sköta sig.

Vi har behov av att bli sedda, på djupet älskade, bekräftade. Det är så Gud ser på dig!

Hagar, i Bibeln (1Mos.16), fick mitt i den svåra situation hon befann sig i; i sin förtvivlan, oro, svårighet, uppleva hur hon var sedd av Gud, och att det var hennes räddning. Hon gjorde en erfarenhet av att Gud såg henne, och förstod att han såg just till henne och till hennes situation. Hon är den första personen i



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Bibeln som gav Gud ett namn – och det hon kallade Gud var just "seendets Gud".

Han är den som ser oss och i hans blick är vi på djupet älskade och bekräftade.

Du kan få se som Gud ser!

Fokusera på de saker han ser på

Andligt seende, se med mina inre ögon, se med trons ögon.

Ett nytt sätt att se, ett förändrat synsätt.

2 Kor. 4:18

2 Kor. 5:7

Ps. 32:8 – "Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig."