

När jag har bett och tänkt på predikan inför denna gudstjänst så är det en gammal sång som har funnits inom mig hela tiden.

*När jag tänker på vad Han gjort genom tider som gått.  
Hur Han vandrat med sitt folk, och hjälpt dem genom allt  
När jag ser på mitt eget liv kan jag se Guds hand  
Trots smärta och prövningar och ensamhet ibland*

*Min Gud är verklig  
Hans ord har kraft  
I mitt inre finns en glädje jag aldrig förut haft  
Min Gud är verklig.  
Jag har bevis  
Han har förvandlat mig  
Min Gud är verklig*

*När jag ser på hans skapelse  
Allt som han tänkt ut.  
För att ge oss harmoni med hela vår natur.  
Men det största under som finns det gavs på ett kors.  
När döden förvandlas till liv och skulden lyftes bort*

*Min Gud är verklig  
Hans ord har kraft  
I mitt inre finns en glädje jag aldrig förut haft  
Min Gud är verklig.  
Jag har bevis  
Han har förvandlat mig  
Min Gud är verklig*

Ja min Gud är verklig. Han finns. Han är ingen illusion, någon vi bara talar och sjunger om, som vi minns. Det är ingen minnesstund vi har här idag när vi firar gudstjänst. Nej, vi möter den levande Guden, Han som skapat himmel och jord, som har sänt sin son Jesus, han som har gjort allting nytt, dött och uppstått för få skull och försonat hela världen med Gud, Han som förlåtit oss alla synder och som gjort oss till Guds barn, arvtagare till Hans eviga rike, och som har gett oss den helige Ande som han har ingjutit i våra hjärtan Han är en verklighet och han är här idag genom sin helige Ande.

idag är att vi ska få möta Gud tillsammans. Jag tror jag har haft stort betydelse och jag bara vet att du idag kan få göra ett möte med Jesus själv. Därför ska vi efter min predikan här idag be tillsammans och be för varandra.

Jag bara känner att det är många som ska få möta Gud idag på flera olika sätt Han är närvarande här. Han är verklig. Du kan få möta honom ansikte mot ansikte

**2 Kor 4:6** *"Ty Gud som sade: "Ljus skall lysa ur mörkret", har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus.*

Ibland säger man att i naturen kan vi se Gud på ryggen och det ligger något i det. Men du kan aldrig ha gemenskap med någon genom att se honom på ryggen. Du måste se hans ansikte.

Allt knorrande hos Israels folk gjorde att Mose arbetade sig trött. Han kom till slutet av sig själv och vägrade gå vidare med Gud om han inte fick se honom. Då lovade Herren att gå förbi honom, men Hans ansikte fick Mose inte se. Han såg Hans härlighet, men inte Hans ansikte.

Varför? Jo, i Joh 1:17-18 står det: *"Lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd".*

Gud reserverade uppenbarelsen av vem han verkligen är till dess att Jesus kom. När du träffar en person, då är 90% av din uppmärksamhet på den personens ansikte, och utan ansikte förblir personen anonym, hur vackert eller spektakulärt han eller hon än är klädd. Det viktiga är ansiktet. Därifrån kommer kommunikationen. Där syns minspel, sinnesstämning, nyanser. Ansiktet är det viktigaste.

I Kristus Jesus har Gud visat sitt ansikte. Genom Jesus strålar Guds härlighet fram. I Jesus ser vi hur Gud är, hur han tänker, vad han vill, vad som är väsentligt för honom. Hos Jesus ser vi Guds vilja, Guds planer, Guds omsorg, Guds kärlek, Guds prioriteringar. Han är Guds ansikte. Han känner Fadern och förmedlar enbart det som kommer från Fadern. På grund av honom är Gud inte okänd och fördold, utan uppenbar och närvarande.

Ett möte med Jesus kan förvandla ditt liv idag. Jag själv har fått möta honom. Inte bara en gång utan många gånger. De upplevelser jag gjort tillsammans med Jesus kan ingen i denna värld ta ifrån mig. Han är märkt mig. Han har förvandlat mitt liv. Han har gjort allting nytt. Han har gett mig sin helige Ande, så inom mig så ljuder en ständig lovsång och tack till Gud. Jag vet att han är verklig, för jag har mött honom

Så vandrade de tillsammans med Jesus, han fanns vid  
och fick höra allt vad han sa och så fick de se allt vad  
han gjorde. Därför fylldes deras hjärtan med sorg när han berättade för dem i sitt avskedatal  
(Johannesevangeliet) att han snart skulle lämna dem. Men Jesus förklarade för dem:

*Det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till  
er. Men när jag går skall jag sända honom till er. Denna Hjälpare ska alltid vara hos er.  
Sanningens ande, den helige Ande, ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.  
Han skall visa vad synd och rättfärdighet och dom är. D.h.A skall vägleda er med hela  
sanningen, Han skall för härliga mig.*

När Jesus 40 dagar efter sin uppståndelse nu skulle fara upp till himlen säger han  
(Apostlagärningarna) till de församlade lärjungarna: "Johannes döpte med vatten, men ni  
skall bli döpta med helig Ande om bara några dagar. Ni ska få kraft när den helige Ande  
kommer över er och ni skall vittna om mig i Jerusalem, Judeen, Samarien och ända till  
jordens yttersta gräns. Så bad lärjungarna intensivt att får göra denna upplevelse och på  
Pingstdagen blev de alla uppfyllda av Anden, talade i nya tungor, gick ut o predikade och  
under och tecken skedde, tusentals människor kom till tro och lät sig döpas och  
församlingen växte och evangeliet gick ut i hela världen ända fram till våra dagar.

Jesus hade gått bredvid lärjungarna. På Pingstdagen kom han in i deras liv. Nu gick inte bara  
bredvid. Anden blev utgjuten över allt kött.

Gud går inte bara bredvid dig han bor i dig. Nu är inte Jesus längre begränsad av tid och rum.  
Nu är han verksam genom sin helige Ande i och genom människors liv över hela jorden.

Den helige Ande vill komma över dig just nu. Ge dig en förnyad tro på Gud.

Att det omöjliga faktiskt är möjligt. Att allt är möjligt för den som tror.

Gud vill möta oss som församling idag. Han vill komma med sin frihet över oss som  
församling och över oss som enskilda.

Det är så mycket som vill ta fokus ifrån oss. Att vi blir så mycket upptagna av denna världens  
bekymmer så att vi inte ser längre än till handen.

Gud ska ge dig en ny syn – en ny blick idag.

Jesus sa: Mig är given all makt, gå därför ut....och gör alla till lärjungar

Gud vill så mycket med denna församling. Och vet när vi får göra ett förvandlande möte med  
honom, då blir mycket av de problem vi ser, de berg som reser sig upp ingenting.

I Jesus namn ska vi befalla dessa berg som har rest sig upp framför dig att de idag ska kasta  
sig i havet. Du ska här idag få uppleva glädjen i den helige Ande. Du ska få en förnyad tro på  
Gud. Du ska få tjäna honom med en passion som du inte haft förut.

ver i ditt inre.

Ta emot hans förvandlande kraft över ditt liv just nu;  
till helande för din sjuka kropp,  
till helande för dina själsliga sår – förkastelse, fördömelse och allt som vill binda dig  
Den modlöshet, andliga trötthet som drabbat dig skall förbytas i en förnyad glädje i den  
heliga Ande, en erövrade tro och med en ny passion till Gud i ditt liv och en förnyad kärlek  
till dina medmänniskor och en förnyad tro på församlingen

Vi har nu haft två böneveckor och vi vet att Gud har hört våra böner. De böner vi bett har  
inte varit förgäves utan vi har bett med kraft och Gud har hört vårt rop till Honom.  
Lyssna: Vi är kallade att vara ett bönens folk. Vi är kallad att vara ett lovsjungande folk. Lever  
vi inte i detta kommer vi aldrig orka följa Jesus och tjäna Honom

Gud vet precis vart du och jag befinner oss i våra liv. Det som är svagt och det som är starkt i  
våra liv

I Ps 42:8 står det: "*Djup ropar till djup*". -denna vers kommer eg. från Jona som befann sig  
djupt ner i havet i fiskens buk.  
Guds djup ropar till våra djup

Om vi befinner oss på ytan kommer vi inte lära känna Gud. Det är bara djupet i våra hjärtan  
där Gud kan beröra oss

När jag vittnar, predikar, undervisar måste det komma från mitt djup. Då blir msk berörda.  
Annars blir det bara ett utanpå verk

Gud ser inte till det yttre utan till msk hjärtan.

**Ps 1:3.** *Den rättfärdige är som ett träd planterat nära vatten*

**Jer 17:7-8** *Välsignad är den som sätter sin lit till Herren/förtröstar på Herren....är som ett  
träd planterat vid vatten*

Det viktigaste är det osynliga livet vi har med Jesus

Träd-årsringar. Man kan se olika faser

I våra liv möts vi av heta år, torra år

Dessa perioder händer det så mycket i våra liv som också är positiva

I dessa perioder söker vi oss till våra rötter, låter dem växa neråt.

å en hög nivå utan också ner i djupet - annars går det

Eg. ska vi älska de här jobbiga åren. Vårt beroende av Honom ökar ju då. Genom svårigheter, lidande, trångmål

När vi kommer till de smala passagerna i livet kan vi inte komma igenom om vi inte dör bort från en del av våra liv. Det är då Gud ansar oss, för Han har bestämt att vi ska bära frukt

Den osynliga platsen ska vara den stora platsen i våra liv

När jag säger JA till Jesus måste jag säga nej till massor med andra saker. Det blir smalare utrymme, men platsen blir större

När vi i 1 Mos läser om Kain som föll i synd (Adam o Evas son som slog ihjäl sin bror), så flydde han och hans liv blev präglad av rotlöshet, flykt, rastlöshet. Det är syndens konsekvenser. Så länge en människa lever kvar i sina synder så finns rotlösheten, flykten, rastlösheten där

Men så kommer Jesus och erbjuder oss alla frälsningen.

När vi tar emot honom så hittar vi hem till Gud.

Vårt liv präglas nu av tillfredsställelse, förnöjsamhet, vila där vi blommar ut i vår personlighet och blir de Gud har tänkt att vi ska vara. Därför är församlingen också så viktig där jag får träffa systrar och bröder, min familj.

Den inre platsen (mitt inre liv, det fördolda livet med Gud) behöver en yttre plats/kyrka-där vi möts o tillber Gud.

### **Tillämpning:**

- Berätta/reflektera om det första mötet du gjorde med Jesus. Vad upplevde du? Hur har det påverkat ditt liv?
- Berätta/reflektera om andra möten du gjort med Jesus
- Fundera på/berätta om någon livserfarenhet du gjort i ditt liv som fört dig närmre Gud