

kan 2013-05-05

”underbara kärleksmylla”



- Träd är **stora, vackra**, ger **skugga**, fåglarna kan bygga **bon** i dem, ger **god frukt**.



- Träd har rötter. Där tar de upp näring, suggs upp och ut i hela trädet.
- Rötter lika stora som trädets krona!
- Rötterna behöver rätt mylla; med syre, vatten och näring. Rätt planterat växer det fint och bär **bra med frukt**, löven blir  **fina** och  **stammen** mår bra. Det orkar **stå emot ohyra**.
- Fel mylla = växer dåligt, dålig skörd, löven skruppnar, ruttnar inifrån, dör
- I Bibeln kan vi läsa att vi liknas vid ett träd. **Ps 1:2-3**. Det våra rötter suger upp påverkar hela oss.



*2...utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt.*

*3Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar -vilket bär sin frukt i rätt tid, och vars blad aldrig vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.*

Om vi låter **Guds ord**, kraft och kärlek fylla oss, om våra liv är fyllda, våra **rötter helt sugit upp Guds kärlek**, påverkar det hela våra liv.

Det andra kommer se/erfara av våra liv/oss beror på vad vi låter våra rötter suga upp, i vilken mylla våra rötter är. Ef. 3:17.

Paulus ber... att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.<sup>18</sup> Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet<sup>[c]</sup><sup>19</sup> och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.<sup>20</sup> Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss,<sup>21</sup> honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. Sv. Folkbibeln

- Hur lär vi känna Guds kärlek? Genom att **vara med Gud/BÖN**, läsa **Bibeln**, **umgås med människor som lever i nära relation med Jesus**



er ner i Guds kärleks mylla

) i hela mig och påverkar hela mitt liv.

- När **Jesus kärlek** blir **hemmastadd** i våra liv, bosätter sig där, när våra rötter suger upp Jesus kärleks blod, får Jesus liv i oss!

- Om vi har våra rötter i Guds kärlek, och suger i oss det han säger, följer det han gör, **blir resultatet av våra liv kärlek och kraft**. Guds kraft blir aktiv i våra liv!

### HUR syns det? Några ex.

- Vi visar alla kärlek, inte bara dem vi gillar!
- Vi erkänner våra felsteg, sprider *atmosfär av förlåtelse*, kraft frigörs!
- Vi ber för andra, blir en *helande atmosfär* runt oss, mirakler sker
- Vi lyssnar in Gud och uppmuntrar andra, låter andra bli sedda av Gud.

### VI ÄR TÄNKTA/KONSTRUERADE ATT LEVA SÅ!



- Men, RÖTTER kan få skador...



- Myllan: Vi behöver **rotas**, få **kunskap om Guds kärlek**. Ibland behöver vi påminnas om den kärleken av andra, både i ord och handling.



- Konkurens: Unga/nyplanterade träd behöver eget utrymme, så lite konkurrens om näringen som möjligt. **Rötterna behöver fri tillgång till kärleken!!!** För de som är **nya i tron, eller inte känner till Guds kärlek än**, är det extra viktigt att bli sedd som individ, att få **växa utan att behöva jämföras med andra**. Få vara den man är, hitta kärleken och växa till genom den.

-Yttre skador



- Yttre skador: När ett träd blir påkört, får en yttre skada i stammen, eller många grenar skadas, får trädet svårare att stå emot rötskador och andra sjukdomar. Dessa kan gå ner i rötterna och ta kål på hela trädet.

Om vi tänker oss bilden av oss människor som träd gäller samma sak. **Människor kan skada oss med vilja, eller utan att förstå,**

drabba oss, då är det lätt att bli mottaglig  
andra sjukdomar" som tränger ner i våra rötter.

Om vi inte får stopp på dem blir hela rotsystemet sjukt och vi dör  
sakta inifrån. Bitterhet och hat förtär inifrån.

**FÖRLÅTELSE** Kanske du behöver få hjälp att förlåta människor som  
gjort dig illa, eller släppa händelser i ditt liv som drabbat dig och  
sårat dig. Förlåtelse är en kraft till inre och yttre helande. Det  
sätter dig och andra fria.



- **Tät markyta:** För tät markyta hos träd, speciellt i stadsmiljö, kan  
leda till **syrebrist**, koldioxidförgiftning. Vatten kan bli stående och  
bli syrefattigt.

Om vi får **andlig syrebrist** som människor kan det göra att vi  
**förlorar förmågan att suga upp Guds kärlek i våra liv**, vi kan inte  
ta emot den. Då kan vi **behöva hjälp från andra**.

När träd fått syrebrist använder man högtryck, långa munstycken  
gör hål i marken runt trädet, ner till rötterna. Detta ger möjlighet  
att beskära rötterna, fylla på med rätt mylla, fukt... Sedan kan  
marken ev. täckas med juteväv som skydd för frilagda rötter.  
Mycket omsorg! Det kan ta tid.

Du som känner dig som ett sådant träd kan få bli "uppluckrad". du  
kan behöva hjälp av andra människor som får "pyssla om dig". Det  
kan vara en förebedjare, eller i samtal med själavårdare. Det kan ta  
tid, göra ont, men det är värt det, livet vänder åter!



- **Vattenbrist/torka:** Ett träd kan stå i för **välldränerad mark**. Torka!  
**Näringen kan inte sugas upp.**  
Ibland planerar vi så mycket själva, gör så mycket i egen kraft,  
har kunskapen om Guds kärlek, men känner den inte, så vi torkar  
ut, inte orkar ta upp näring längre.



Om du känner dig som i torka kan Gud på nytt, eller för första  
gången bli som ett flöde i dina rötter, i ditt liv. Du kan få bli som  
ett träd planterat vid vatten bäckar.

om Guds kärlek? Hur låter du andra få erfara  
Guds kärlek? Rom 8:35, 38-39, Joh 10:28-29, Ps 139:1-18,23-24

- Gud är din far, din herde. Han talar till dig och du kan lära dig känna igen hans röst.- Vågar du lyssna in Guds röst i ditt inre? Joh 10:3-4.  
- Vågar du ge det vidare till andra? Jag vill uppmuntra dig att våga testa! Ta då med detta tänk att när Gud ger en hälsning genom dig till någon annan handlar det om
  - \* uppmuntran
  - \* bekräfta något som personen redan vet, eller har anat.
  - \* uppbyggelse
- Behöver du FÖRLÅTELSENS HELANDE? Finns det människor som sårat dig djupt, men som inte bitt dig om förlåtelse? Finns det händelser som drabbat dig och som gräver hål i ditt inre för att du inte kunnat släppa taget om det? Då tror jag att din väg till befrielse är genom att bestämma dig för att förlåta, släppa det som drabbat dig. Det är inte enkelt! Det **handlar inte om känslor, utan om ett viljebeslut!** Det kommer **ta tid!** Men, det sätter dig fri, helar dig inifrån. Matt 6:12, Joh 20:23
- Behöver du LUCKRAS upp? Eller kanske vara en hjälp för någon annan som behöver din hjälp och din tid?
- GUDS KÄRLEK vill vara ett FLÖDE i ditt liv. Be den Helige anden komma in. Be om Guds källa i ditt inre. Joh 4:14

...att Kristus genom tron  
ska bo i era hjärtan  
och ni ska bli  
förläta och grundade  
i kärleken



Ellerbrevet 3:17

- Ef 3:17

Låt era rötter få bli rotade och grundade i kärleken...