

Att ta emot Jesus är gratis – att följa Honom kostar allt

2 Tim. 2:1 – ”Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus”

Nåden, rättfärdigheten, inte en punktupplevelse jag är med om och sedan lämnar, utan det är den position jag sedan lever mitt liv utifrån varje dag. **Jag hämtar kraft att leva mitt liv i nåden**; tillsammans med Jesus. Nåden är det som verkar i mitt liv hela tiden, och som jag väljer att leva utifrån. Nåden är en kraft i mitt liv!

När jag lämnar nåden som kraften i mitt liv, börjar jag göra mig till inför Gud och försöker göra rätt saker hela tiden för att han ska tycka om mig och acceptera mig. Men när nåden får vara kraften jag lever av, är jag upptagen av att älska Jesus och lyssna till vad han säger; vad han visar mig; vart han leder mig; vad han vill att jag gör. Han ger mig min riktning. Då blir bönen ett lyssnande, en mottaglighet, en vänskap. Jag finner mig själv i Honom. Varje dag. (Fil.3:7ff)

*Varje dag är en kamp att bevara mitt hjärta och att inte ”falla ur” nåden **utan varje dag leva så nära Jesus jag bara kan och älska honom högst och först och störst av allt och varje dag låta nåden, som finns i Jesus Kristus, vara kraften jag lever av; kraften i mitt liv!***

En kamp om mitt hjärta varje dag. Vem som ska få mitt hjärta. Vem kärleken ska riktas till. Vad som betyder mest för mig.

Det kommer komma dagar, tillfällen när du inte vill lyda Gud; göra som du vet att han säger; gå den väg han visar i sitt Ord. när du inte känner för det. Kommer stå i kamp med dina känslor, din vilja. Allt i dig ropar att gå en annan väg. Som ser bättre ut; som verkar enklare; behagligare.

Du kommer ibland, någon gång i livet, *vilja* göra annorlunda. Brottningskamp.

Ibland kommer det kännas hårt, svårt att följa Jesus. Priset, offret kan kännas nästan på gränsen för stort ibland.

”Det är gratis att ta emot Jesus – men det kostar allt att följa Honom” – försakelse, avstå, offra, pris, kors – **Hjärtats omvändelse varje dag**

Jesu kamp i Getsemane. Han visste sitt uppdrag; att han kommit för att dö för oss på korset; vinna frälsning åt oss. Levde helt överlåten till Fadern hela tiden.

Ändå när tiden närmar sig, läser vi i evangelierna, hur Jesus kom i svår ångest och bad allt ivrigare (Luk.22:40ff); ”nu är min själ i djup ångest” (Joh.12:27); ”min själ är djupt bedrövad, ända till döds” (Matt.26:38) ”ängslan och ångest kom över honom”.

Våndan är inte att få reda på vägen utan att följa den. Att ha kraft att göra det.

Jesu överlåtelsebön: ”Fader, om du vill, ta denna kalk ifrån mig! **Men ske inte min vilja utan din**” = Hjälp mig gå igenom; hjälp mig fullfölja; hjälp mig att inte ge upp; ge mig kraft; ge mig styrka; hjälp mig hålla fast! Jag överlåter mig till din vilja.

I brottningskampen överlåta mig.

Att lita på; tro på att Gud verkligen vet bäst, och har det bästa för mig. Att inget finns som är bättre än det

Det som sann efterföljelse är; att Jesus jag följer **dig!** Litar på att det du säger är det bästa för mig.

Överlåtelse. Offer. Beroende. Endast av Gud. Sann tillit.

Det allt handlar om är en djupare överlåtelse till Jesus

Du vet inte om du sätter Gud först i ditt liv, förrän du kommer till ett vägval

Sann omvändelse i hjärtat

Att vara en kristen är inte att ha en kristen livsåskådning, det är att leva i efterföljelse, att följa efter Jesus och göra det han säger, det han visar, det han lär, det han vill. Det är att vara en lärjunge till Jesus.

Älska Jesus – ur ett fritt hjärta. *Fri* att följa – av fri vilja; för att du älskar Honom högst av allt.

Tillämpning/samtalsfrågor:

- Vad får Jesus för gensvar av dig?
- Vad gör du när det känns för svårt att följa Jesus
- Hur fattar du dina beslut?
- Är du fri att följa Jesus