

Restoration 2.0

Gud vill restoration! Världen som Gud skapade härlig ligger till stor del i ruiner, vi som mänsklighet har inte förvalt det Gud givit oss utan tillåtit saker och ting att förfalla men detta vill Gud ändra på och han har tänkt att använda dig och mig.

I **Luk 4:13-21** Beskriver Jesus sitt mandat av att föra Gudsriket till Jorden som finns nerskrivet i Jesaja bok det sextioförsta kapitlet och som blev uppfyllt för dem som lyssnade i synagogan. Jesus hade kommit för att verkställa Faderns vilja och beviset av detta var att människor blev befriade, helade och upprättade.

Men vad Jesus starta är det tänkt att församlingen skall ta vid vilket blir tydligt när vi läser de fortsättande verserna utifrån Jesaja 61 vilket jag tror är en profetisk bild av den yttersta tiden, vi skall fortsätta göra det Jesus gjorde men också vara med och återuppbygga det som blivit förfallet.

Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydning i stället för aska, glädjens olja i stället för sorg, lovprisningens klädning i stället för en modfälld ande. Och de skall kallas "rättfärdighetens terebinter", planterade av HERREN till hans förhållande. **De skall bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. De skall åter bygga upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde släkte efter släkte.** (1Isa 61:1-4 SFB)

Så vi har ett ansvar, vi har ett mandat, att mitt i allt kaos och mörker bygga upp det som blivit nedfallet så världen återigen får återspegla vem Gud är men detta löper parallellt med att vi som församling byggs upp och blir den maktfaktor vi är kallade att vara på Jorden.

Nehemja

I Nehemja bok handlar mycket om det här med återuppbyggande. Nehemja får nämligen höra om sina bröders tillstånd i Jerusalem, hur de som kommit tillbaka från fångenskapen i Babylon är i stor nöd och vanära. Jerusalems murar är nämligen nerbrutna och portarna är nedbrända. Nehemja blir konfronterad med denna nöd och beslutar sig för att göra något, han åker och besöker sina bröder Judarna

och inspekterar de nedbrutna murarna sammankallar sedan ledarna där han delar vad Gud lagt ner på hans hjärta de går sedan samman för att åter bygga upp det som är förfallet. Tillsammans med



PDF Complete
Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

folket börjar

nu ett arbete som kännetecknas av vision och delaktighet, alla har något att bidra med.

På samma sätt har varje medlem i kroppen något att bidra med och Gud kallar oss att använda detta för att sin kropp skall byggas upp, församlingen är inte tänkt att vara en ikon för det som en gång var utan något

levande, vibrerande som bär Gudslivet ut till världen.

Därför har Gud gett oss gåvor och tjänster se Rom 12:4-13, Ef 4:11-16

Detta återbyggande är ett hot mot fienden vars syfte är att slakta, stjäla, förgöra (se Joh 10:10) Tobia och Sanballat är i Nehemja bok en representation av fiendens försök att förhindra det som Gud håller på att resa vilket visar sig väldigt tydligt i restorationen av Jerusalems murar. Efter pådrivande försök att stoppa arbetet beslutar sig Nehemja för att ställa ut vakter mot fienden vilket för att kan representera förebedjare som

ber för vår församling. Han utrustade också folket med vapen, så att dem med ena handen byggde på muren och med andra var beredda att använda sitt vapen.

Gud har också utsett oss idag med vapen för hålla stånd mot fiendens listiga angrepp så att inte vi slutar med att göra det Gud vill se Ef 6:10-18

Vi har fått del av Guds vapenrustning vilket ger oss ett komplett beskydd emot fienden men också att förgöra hans angrepp emot oss

Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.

(1Eph 6:13-17 SFB)

För att kunna använda vad vi fått är det viktigt att vi vet vad varje del representerar (Detta är vad jag kommit fram till att det betyder)

Sanningens bälte: Det Skrivna ordet

Bältet var den mest avgörande delen för vapenrustningen då den hjälpte till att hålla samman



PDF Complete
Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

rustningen i sin helhet vilket talar till oss om vikten av det skrivna ordet. Det är bara genom Guds ord vi förstår vad som är sant vilket hjälper oss att identifiera vad som är lögn, det är också genom ordet tron kommer (se Rom 10:17)

Rättfärdighetens pansar: Kristi Rättfärdighet

Rättfärdighetens pansar beskyddar våra hjärtan, genom att veta att vi genom Kristus blivit Rättfärdiggjorda alltså upprättade till ett rätt förhållande till Gud hjälper det oss att vara frimodiga i vår tro
Fördömelse gör att vi inte är frimodiga i vår tro och förväntar oss att Gud är för oss. I Kristus finns det inte längre någon fördömelse, vi är rena och upprättade (se Rom 8:31-34)

Skor av frid: Guds frid i vår vandring framåt

Vi är uppmanade att sätta på våra fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Gud vill att vi skall ha fotfäste i vår vandring framåt därför är det så viktigt att vi Guds frid. Oro och ångest får oss lätt i obalans och vi har lättare trilla omkull, friden från Gud ger oss stabilitet och gör oss stadiga i den strid som vi har att utkämpa. Guds frid är tillgängliga för alla som tror (Se Joh 14:1)

Trons Sköld: Tron - Vårt andliga självförsvar

När pilar av lögnerna från vår fiende skjuts emot vårt liv kan vi ta upp trons sköld, det är vår övertygelse om vad Gud säger om oss och våra omständigheter, genom att hålla upp den kan vi släcka den ondes alla brinnande pilar och de kommer inte kunna skada oss. Vår tro närs av Guds ord därför är det viktigt att förbli i ordet så att vi stå kan stå fasta i allt Gud vill (se 1 Pet 5:9)

Frälsningens hjälm - Vår identitet i Kristus

För att kunna kämpa vår strid väl är det avgörande att veta vilka vi är i Kristus och att vi tänker på oss själva utifrån hur han ser på oss. Han ser på oss som sina älskade, heliga, rena som hjältar, prinsar och prinsessor som är kallade att utbreda Guds riket på jorden. Det är viktigt att behålla detta perspektiv (se Kol 3:1-3)

Andens Svärd - Det talade ordet

I vår hand har vi också fått ett svärd, ett kraftfullt vapen som vi kan använda mot fiendens attacker. Andens svärd är det talade ordet, det profetiska ordet in i vår situation och framtid, det är vad Gud har sagt specifikt till oss. Detta kan på ett mycket effektivt sätt bryta ner fiendens opposition att hindra oss från allt det goda Gud har för oss. Vi använder detta vapen genom att frimodigt tala ut det Gud säger om oss och hålla fast vid hans löften. (se 1 tim 1:18)



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Frågor att samtala om:

Vad tror Gud vill återuppbygga i vår tid? i våra liv?

Vilka gåvor kan du bidra med för att se detta ske?

På vilket sätt kan du börja använda de vapen du fått?