

Församlingen är tänkt att vara en maktfaktor i vårt samhälle som sätter standarden på hur livet från början var tänkt att levas - I relation till Gud. Den är kallad till att demonstrera Guds kraft och bära på inflytande till sin omgivning, att prägla kultur, utbildning, hur vi bygger relationer, tar hand om vår familj. Den är Guds redskap att återförena skapelsen till sig själv och där är du och jag en viktig del.

Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.

(1Pe 2:4-5 SFB)

Jesus sa i **Matt 16:6** att han skulle bygga sin församling, och genom att han lade ner sitt liv för den blev han samtidigt hörnstenen för sitt bygge, vilket anger riktningen för hur församlingen skall byggas upp.

Det som är avgörande att se är att vi själva är hans byggmaterial (Se Efesierbrevet 2:10) vi är hans verk och kallade att byggas upp till ett andligt husbygge som blir synlig för en mörk och döende värld.

Till skillnad från Babels torn som var ett bygge av människors vision och styrka så är Guds församling initierat av Gud själv och han har en tydlig vision för detta bygge.

En levande sten

De flesta av oss har nog aldrig mött på en levande sten. Alla stenar som jag själv har sett har varit döda - Stendöda. Inget liv, ingen vilja och om någon ber den att flytta på sig så har den ingen möjlighet att svara. Bibeln beskriver oss däremot som levande stenar med inneboende liv, en vilja och en förmåga att anpassa oss till en helhet. Gud kallar oss till att byggas upp till ett andligt tempel, en helhet som tillsammans med andra stenar utgör hans byggnad dvs. församling.

Gud har en specifik plats för var och en

I detta bygge har varje sten en unik plats i vilken den har kallad att stå. Denna plats kan för oss representera en funktion inom vilken vi är kallade att fungera. Paulus beskriver nämligen församlingen som en kropp med olika kroppsdelar som innehar olika förmågor för att kroppen skall fungera som helhet. Gud vill sammanfoga varje lem så att kroppen blir hel och tillsammans blir en representant för honom själv på jorden. Kristi kropp för världen. Därför är det viktigt att vi först underordnar oss Kristus som är huvudet, utan honom kan inte kroppen fungera (se efesierbrevet 4:16) och tar emot hans instruktioner och hjälp från de gåvor som han gett till församlingen dvs. Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Dessa är satta till att utrusta och hjälpa kroppen i funktion.



PDF Complete

*Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Som en levande sten är det viktigt att vi är flyttbara och formbara dvs. att vi låter oss ledas till den plats och funktion i kroppen där Gud vill ha oss och där vi kan vi fungera med alla de gåvor som han har gett oss.

Men likväl viktigt är att vi är formbara, att vi är villiga att förändras så att vi kan fungera i relation till andra och deras gåvor, kroppen byggs nämligen upp i kärlek vilket innebär att vi inte kan ge något utrymme för strid, avund, falskhet med andra negativa beteenden. Det bryter bara ner. Medan kärleken bygger upp. Herrens viktigaste budskap till sin församling är att vi älskar varandra.

Frågor för diskussion:

Vad tror ni det betyder att församlingen är kallad att vara en maktfaktor och ha inflytande på sin omgivning?

Vad betyder det för Borlänge?

Diskutera skillnaden mellan Babels torn och Guds församling, varför satte Gud stopp för det?

Vad betyder det för dig att vara flyttbar och formbar?

Vad för gåvor har Gud har lagt ner i dig som du tror han manar dig att bidra till sitt bygge?