

Det finns en väg. Gud har en väg. Från början; genom historien.

Förhålla oss till den vägen; Guds väg. Vägen finns där hela tiden.

- “ Jag vill ge akt på den fullkomliga vägen, Ps.101:2
- “ Han ledde dem på den rätta vägen, så att de kom till en stad där de kunde bo, Ps.107:7
- “ Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen, Ps.139:24
- “ Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: "Här är vägen, gå på den.", Jes.30:21
- “ En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas "den heliga vägen". Ingen ören skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar, Jes.35:8

Livet är en vandring med Honom på Hans väg. Förhålla mig till Honom.

Gud och jag tillsammans.

Vi, Hans folk, tillsammans.

Hans stora story, som pågår hela tiden. Din story, ditt liv, kopplat till Hans stora story.

**Jesus är vägen.** Han har lagt ner sitt liv för oss. Han är vägen vi går på.

- “ Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh.14:6
- “ I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, Hebr.6:20
- “ på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött, Hebr.10:20

Lärjungarna trampade på riktig väg med Jesus. Lika konkret följer vi Jesus idag. Lika tydlig kallelse att följa Honom. Känna Honom. Vandra med Honom. Hålla mig till Honom.

**Ta hand om varandra på vägen.** Vandra tillsammans. Ett folk.

- “ Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar, Hebr.4:1
- “ Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar inte går ur led utan i stället blir botad, Hebr.12:12

Personliga upptrampade stig på Guds väg.

Den väg Gud har för **oss, sitt folk, sin församling:**

- När ni kommer till Honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av Honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge, 1 Petr.2:4-5

Det är Gud, den helige Ande, som bygger sin församling. Med oss, levande stenar. Vår riktning är utifrån Jesus, hörnstenen.

Vi är Hans folk, Hans församling. Han leder oss på sin väg som Han alltid lett sitt folk.

Vägen finns där. Gud vet vad Han gör. Gud vet vad Han vill.

Församlingen en maktfaktor (Ef.)

Guds plan med oss, som sitt folk, sin församling

**För att** evangeliet göras känt!

Överlåtelsebön – Have Your way with me!